

Formandsberetning ved lærernes Generalforsamling den 4. marts 2020
(Først en lille improvisation over emnet: Tid)

Apropos tid: Vi har haft et år, hvor vi har oplevet et kaotisk Brexit, en amerikansk præsident, som mest kommunikerer på Twitter, og vi har haft et valg herhjemme, hvor flere ministre er kommet godt fra start. Vi har også haft en Britta Nielsen sag, som vi troede var en enlig svale, men som snarere har vist sig, at være en del af ”sort sol”.

Jeg vil nu berette om årets gang i vores seniorklub:

I marts havde vi i forbindelse med vores generalforsamling besøg af Ib Katznelson, der som ganske lille var i koncentrationslejren i Ravensbruck sammen med sin mor. Det var en meget spændende og gribende fortælling, ledsaget af fotos, hvor man var lettet over at vide, at det hele endte godt for både mor og søn. 59 deltagere.

I april var vi på byrundtur i Varde med Holger Grumme som kyndig guide. Vi fik spændende beretninger om Vardes markante bygninger og deres driftige beboere, som har præget byens udvikling gennem mange år. 35 delt.

I juni var vi på den sædvanlige heldagsudflugt, som denne gang gik til Digegrevens gård i marsken, efterfulgt af et besøg på Schackenborg slot. Digegreven Christian Lorenzen var en engageret og suveræn fortæller, som selv havde haft et spændende liv. Hans familie havde haft den legendariske Kresten Kold boende som privat huslærer for familiens store børneflokk. Det var også Digegrevens søn, som havde hovedrollen i filmen ”Kunsten at græde i kor”. Vi fik en grundig beretning om livet i marsken og sluttede af med en dejlig frokost i Digegrevens store festsal. – Efterfølgende fik vi beskrevet Schackenborg slots historie af to udmærkede guider, hvorefter vi fik vist haveanlægget. Det var dejligt vejr hele dagen. 44 deltagere.

Særdeles dejligt vejr (30 grader) var det også i august, da vi var på halvdagstur til Skallingen. Vi havde en ung, kvindelig naturvejleder, som fortalte om Skallingens tilblivelse og udvikling. Vi fik lejlighed til at ”stryge rejer ” og få dyppet fødderne i det kølende Vesterhav, inden vi til slut besøgte den gamle Redningsstation. Det var en dejlig dag, som blev afsluttet med kaffe og boller i Ho Golfklubs cafeteria. 37 deltagere.

I september havde vi besøg af organist og korleder Per Gynther fra Esbjerg. Per blev født i Odense, og hans start i livet kan minde lidt om H.C. Andersens. Han kom i bagerlære som dreng, men flygtede til København med få kroner på lommen – fast besluttet på at blive organist. Han berettede medrivende og beskedent om både sit livs succeser, men også om de store sorger, han havde haft. Som bonus fik vi klaverakkompagnement til 3 sange. 35 deltagere.

I oktober havde vi besøg af ægteparret Merethe og Mogens Brix Christensen, hvis 3 børn på skift havde været udsendt af organisationen ”Læger uden grænser” i kortere eller længere tid. De fortalte indgående om de spændende og udfordrende opgaver, deres børn havde haft, men også om den bekymring, man selvfølgelig nærer som forældre i den situation. 42 delt. – Efter foredraget meddelte vores formand gennem godt 12 år, Leif Jørgensen, at han ønskede at træde ud af bestyrelsen øjeblikkeligt på grund af sygdom. Derefter var jeg så formand.

I december var vi som sædvanligt på kirkebesøg. Denne gang i Vester Starup kirke, hvor den unge præst på barselsorlov modtog os i Hawaiskjorte og med en lille veltilpas datter kravlende rundt i midtergangen. Vi så den katolske udsmykning, som egentligt skulle være fjernet ved Reformationen eller ved lejlighed. Det var så ikke sket endnu! Hvis der var noget, præsten ikke kunne svare på, tog han bare mobiltelefonen op og googledet det. Et meget uformelt og hyggeligt kirkebesøg, hvor også organisten var til stede. – Efterfølgende var vi til julefrokost på Agerbæk Hotel. Desværre var værten ikke selv til stede for at hygge om os, som vi ellers før har oplevet. 37 deltagere.

I januar så vi den norske dokumentarfilm ”Mandskoret” om det hyggelige kor, som ikke tager tingene så alvorligt, før deres dirigent rammes af alvorlig sygdom lige før en vigtig koncert. Filmen har gået sin sejrsgang i Norge, og koret er efterfølgende blevet et kultkor, som mange står i kø for at blive medlem af, og det forstår man jo godt. 38 deltagere.

Vi håber i bestyrelsen, at I kunne lide vores program.