

Formandens beretning 2024

Det seneste år kan på mange måder kaldes et Annus Horribiles, som dronning Elizabeth kaldte det år, hvor store dele af slottet Windsor nedbrændte, og der var familiemæssige problemer. - Vi har stadig krig i Ukraine og nu også mellem Israel og Hamas. Der sker næsten dagligt skuddrab og knivstikker herhjemme, og ude i verden er der store naturkatastrofer med vulkanudbrud, skovbrande, tørke, men også ligesom herhjemme store oversvømmelser, sådan at mange mennesker nu har hus med egen sø. Vi er inde i et år, hvor der er valg i U. S. A. mellem 2 kandidater, som vi nok ikke anser som kompetente. Der er også valg i Rusland, men der ved vi jo, hvad resultatet bliver.

Min familie og jeg har været i tæt kontakt med sygehusvæsnet, og jeg kan konstatere, at der er bedre end forventet. Man finder også ud af, at det eneste der tæller, er et godt helbred.

Vi har siden sidste Generalforsamling haft nogle arrangementer, som jeg vil omtale her:

1. 1. marts foredrag med Vibeke Jørgensen, som sluttede sin karriere som kirketjener i Varde, men her fortalte om sin tid som attaché 2 år i Bhutan. Vibeke er et sødt og beskedent menneske, som får det bedste ud af alting og ikke er ked af at leve særdeles primitivt langt væk fra moderne bekvemmeligheder. Foredrag fra et land, som nok de færreste har besøgt. 32 deltagere.

2. 18.apri havde vi besøg af præsten Inge Dorthe Kaarsgaard, som er en spændende person og blændende fortæller. Hun er både almindelig præst i Ølstrup kirke og fængselspræst Ringkøbingvej arrest. Hun har en lidt anderledes passion, nemlig stryging. Under foredraget sang vi en masse sange, som Inge Dorthe selv akkompagnerede på klaveret. 22 deltagere

3. På en dejlig junidag (den 8.) havde vi Kør selv tur til Ribe, hvor vi først fik fortalt om det gamle Rådhus og bagefter kunne gå på egen hånd på Jacob A. Riis museet samt Hex museet. To små og overskuelige museer. Vi sluttede med kaffe og brød på Weis' vinstue efter en varm dag. 24 deltagere

4. 23.august var vi i Tambours have, hvor vores guide fortalte særdeles engageret om alt, hvad der kunne berettes om haven gennem tiden og om dens grundlægger. Vi fik efterfølgende et fint trakte-ment. 23 deltagere

5. 5.oktober havde vi besøg af Mette og Poul Nørup, som fortalte om en kulturrejse langs den jyske Vestkyst. De havde cyklet turen og taget fremragende fotos undervejs. Også her sang vi akkompagne- ret af Mette, som er organist. 28 deltagere

6. 6.november havde vi besøg af Anne Lise og Axel Rye Clausen, som fortalte om deres liv som missionærer, især i Cambodja. Det var et praktisk betonet U-landarbejde mere end egentligt missionærarbejde. 19 deltagere

7. 5.december var vi på Kør selv tur til Øse kirke, hvor Finn Bech Petersen fortalte engageret om sit arbejde i Menighedsrådet og om selve kirken gennem tiden. Alt sammen meget interessant. Vi sluttede dagen af med en lækker, traditionel julefrokost på Næsbjergshus. 36 deltagere

8. 22.januar viste vi filmen Ferskenlunden i Catalonien. Den så jeg ikke selv, men bestyrelsen syntes, den var smuk og god. 25 deltagere

Til slut en stor tak til bestyrelsen for fortrinligt samarbejde, som altid foregår hyggeligt og muntert, og ligeledes tak til jer, som er mødt op i dag, og vi håber, I fortsat vil møde op til vore arrangementer.